



ΛΥΚΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1930
ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Σουλίου 20, 4000 Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός
Τηλ./Φαξ: 25372604

Φίλη Διεθνής Πρόεδρε των Λυκείων Γυναικών
Eltje Brill Meiyer
Κύριε Έλπι Οικονόμου
Εκπρόσωπε του Υπουργού Εξωτερικών
Διευθυντή του Διπλωματικού του Γραφείου
Αγαπητή Κυρία Αλεξάνδρα Γαλανού
Αγαπητές Διεθνείς Αντιπρόεδροι
Mrs. Josephin Robinson και Maj – Britt Varpe
Αγαπητές Πρόεδροι και Μέλη
των απανταχού Λυκείων της Κύπρου
Έκλεκτοί Ομιλητές
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι

Θεωρούμε αυτή την ώρα που υποδεχόμαστε στην Κύπρο μας τόσον εκλεκτούς προσκεκλημένους και φίλες απ' όλον τον κόσμο, ευλογημένη.

Ευλογημένη γιατί ο Θεός μας καταξίωσε, ενώ βρισκόμαστε στην προσφυγιά τριανταέξι ολόκληρα χρόνια, ενώ χάσαμε τα πάντα, και παλεύουμε να σταθούμε στα πόδια μας, δίνει σήμερα η ευκαιρία να διοργανώσουμε, με τη συμπαράσταση και καθοδήγηση της Διεθνούς μας Προέδρου Eltje, ένα διεθνές συνέδριο αυτής της εμβέλειας για το οποίο δουλέψαμε σκληρά, με πολλές προσδοκίες.

Κι εδώ θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής του Διεθνούς Συνεδρίου και όλως ιδιαίτερωσ την Πρόεδρο της Ίριδα Προκοπίου και την Βαλεντίνη Θωμαΐδου, Πρόεδρο της Διεθνούς Επιτροπής, την Μαρία Θωμαΐδου, μέλος της, και όλους τους χορηγούς μας: Τράπεζα Κύπρου, Αρχή Τηλεπικοινωνιών CΥΤΑ, τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, το Γραφείον Τύπου και Πληροφοριών, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Τράπεζες και ιδιώτες, την κ. Έλση Χριστόφια, την Εκκλησία, τον Οργανισμό Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και το Θέατρο Ριάλτο, Χωρίς την συμπαράσταση τους θα ήταν πολύ δύσκολη η διοργάνωση.

Ευχαριστώ τον Κύριο Νίκο Ιωάννου για το θαυμάσιο δώρο για τις συνέδρους τη θεά της γονιμότητας. Το ασημένιο ειδώλιο της Θεάς της γονιμότητας.

Ευχαριστώ τη CΥΤΑ για την ιστοσελίδα, και όλες τις άλλες διευκολύνσεις.

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα για τη συνεχή προβολή του Συνεδρίου από ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και την κάλυψη της Έναρξης του Συνεδρίου.

Ευχαριστώ το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και την εφημερίδα «Φιλελεύθερος» σαν χορηγούς επικοινωνίας.

Όλα τα χρόνια της ύπαρξής μας – γιορτάζουμε φέτος τα ογδόντα χρόνια μας (1930 – 2010), προσπαθήσαμε ν' ανταποκριθούμε στους σκοπούς και τα οράματα των Λυκείων για την καταξίωση της γυναίκας, την πνευματική και καλλιτεχνική της άνοδο, την κοινωνική προσφορά, την αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο.

Το Λύκειό μας από την ίδρυσή του το 1930, όπως άλλωστε και όλα τα Λύκεια του κόσμου, έχουν αυτούς τους ευγενείς σκοπούς, γι' αυτό διακρίθηκαν και καταξιώθηκαν στις συνειδήσεις των ανθρώπων της κάθε χώρας.

Για το Λύκειο της Κύπρου ο δρόμος ήταν ακανθώδης μετά τον ξεριζωμό μας το 1974 από την πατρογονική γη, την απώλεια του καλλιμάρμαρου κτηρίου μας και όλης της κτηματικής περιουσίας, δωρεά της αείμνηστης ιδρύτριας και Προέδρου μας για σαράντα χρόνια Μαρίας Παναγιώτη Ιωάννου.

Αρχίσαμε από την αρχή, το 1974 με θάρρος, πίστη κι ελπίδα. Το Λύκειο δεν έπρεπε να χαθεί και τα καταφέραμε.

Βραβευτήκαμε από την Ακαδημία Αθηνών το 1987 για το σπουδαίο έργο μας.

Γίναμε μέλος του Διεθνούς Λυκείου το 1988 χάρις στην αείμνηστη Πρόεδρο τότε του Λυκείου Αθηνών, Τότα Βαληνάκη που πρόσφατα μας έφυγε.

Σήμερα είμαστε εδώ, ευτυχισμένες γιατί σας έχουμε μαζί μας, γιατί τις λίγες μέρες που θα βρίσκεστε στο νησί της Αφρογέννητης Αφροδίτης, των Αποστόλων Βαρνάβα και Παύλου, θα μάθετε για τον πανάρχαιο κλασσικό και βυζαντινό πολιτισμό μας, την ιστορία και γενικά την κουλτούρα μας.

Θα μαγευτείτε από τις φυσικές ομορφιές του νησιού, έστω κι αν θα δείτε το μισό, τη θάλασσα, τον ουρανό, τον ήλιο.

Θα γευτείτε την απλότητα και φιλοξενία των ανθρώπων, μα το πιο σημαντικό θα είναι η δική μας απλόχερη φιλία και αγάπη.

Φίλες μου, σας καλωσορίζω και εύχομαι η παραμονή σας εδώ, νάναι κάτι που θα θυμάστε πάντα με ωραίες αναμνήσεις. Καλώς μας ήρθατε.

Κλαίρη Αγγελίδου
Πρόεδρος Ομοσπονδίας
Λυκείου Ελληνίδων Αμμοχώστου